



Dagplejen

I hverdagen i dagplejen foregår der rigtig mange ting i det enkelte dagplejehjem i den lille gruppe såsom; vi spiser, sover, leger, synger, tegner, øver os på at tage tøj på, snakker sammen, hopper og meget mere. Alt sammen ting der styrker, opdrager og udvikler vores børn. Det er vores hverdag og det er der, hovedparten af tiden i dagplejen foregår men indimellem arrangerer vi også fælles aktiviteter i den større gruppe til glæde og gavn for børnenes forståelse af dem selv i en større gruppe. Nogle af disse aktiviteter i dette forår/sommer har jeg forsøgt at beskrive nedenunder.

Samarbejde med Stensved

I dagplejen fungerer Stensved og Nyråd nu som en dagplejegruppe med fælles gæstepleje og en del fælles aktiviteter samt fælles personalemøde. Dagplejere og børn fra Stensved har således deltaget i legestue i vinter på Hulemosegård og nu i sommer kører vi så til Stensved og er i og ved klubhuset hele dagen. Vores program for dagene var første gang: mini OL med 10 forskellige discipliner: fodbold, gå på line, sækkevæddeløb, leg med faldskærmen, gå med ærteposer på hovedet, trille bold, hoppe fra hula hop ring og ind i den næste, krybe gennem tunneller, stafet med kartofler, føle og gætte ting i lukket taske. Anden gang holdt vi store dragedag, desværre

var der ikke så meget vind – nu har det ellers bare blæst i dette forår, men ikke lige den dag! Dragerne var flotte. Der var alle modeller lige fra de flotte store købte til de små hjemmelavede der blot kunne bruges hængende efter børnene ”easy to go” og ikke ”to fly” men børnene var stolte alligevel. Næste gang skal vi arbejde med alle vore sanser.



På tur med de vilde dyr

Vi havde lavet en meget spændende tur med vilde dyr – laminerede dyrebilleder på store blomsterpinde – som var sat op langs skovstien. Så gik vi langsomt forbi og snakkede om hvad dyrene hed. Hvordan de så ud og hvordan de taler og for nogles vedkommende, hvad de spiser. Børnene gik og løb langs med billederne og var meget optaget af opgaven. Efterfølgende havde vi spisepause og så samlede vi alle dyrene omkring os og sang sange om de forskellige dyr. Det var en super god oplevelse for os alle.



Ture

Vi har i denne forsommer benyttet børnehavebussen 4 gange sammen med Stensved, Knuthenborg og Nykøbing Zoo har været målene og det har været nogle rigtig gode dage. Vi har fælles mad med og hvis det regner, kan vi spise i bussen hvor vi har vores egne pladser med spisebord og det hele. Det er så dejligt at komme ud og se verden!

Handleplaner/optikskemaer

Udfylder vi jo på alle børn og det fungerer super godt. Optikskemaerne er et godt redskab i brobygningsarbejdet til børnehaverne.

En børnehistorie

På besøg i børnehaven Skovhuset blev vi mødt af en glædestrålende Bertram (der lige var flyttet fra dagplejen) Han spurgte: ” Hej Mette, vil du se min toskovering?” og det ville jeg!

En lille historie fra det virkelige liv om 2 generationer

Vi får løbende besøg af ”Mormor” – min mor som desværre er temmelig syg af parkinson – og det er ganske fantastisk at se hvordan 2 generationer (børnene og Mormor) kan hjælpes ad med at smøre mad, læse historier, tage tøj på og af, synge og grine sammen, m.m. Børnene har en helt særlig forståelse for at de skal hjælpe mere til og selv det mindste barn på godt 1½ år forstår, at hun er nødt til at række sin tallerken helt hen til Mormor hvis hun vil have sin mad. Og de accepterer at trøjen sidder hvor den sidder, for der nåede de og Mormor til i fællesskab. Børnene inkluderer i meget høj grad. Det er ganske rørende at se så meget empati i så små mennesker.

*Med mange gode og forhåbentlig varme
sommer hilsner fra Dagplejen, Mette Høgh C.*



Skovhuset

Sprogpakken

Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke til 34 mio. kr. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli 2010.

Kurset har fokus på

- Egen praksis - den sproglige rollemodel
- Sprogtilegnelse (teorier og milepæle)
- Sprogvurdering
- Understøttende sprogstrategier
- Samtaler i hverdagen
- Dialogisk læsning,
- Struktureret (tematisk) sprogarbejde
- Fokuserede behov
- Forældrevejledning
- Kollegialt samarbejde

Vi har været to personer af sted på kurset – 2x2 meget inspirerende dage med en god stemning og vidensdeling kursusdeltagerne i blandt. Det har været en dejlig øjenåbner for os at få sat faglige begreber på mange af de ting, vi arbejder med i dagligdagen. De sproglige dimensioner vi arbejder med er

- Produktivt / receptivt talesprog
- Lydig opmærksomhed
- Kommunikative kompetencer

Vi er blevet meget mere opmærksomme på at benytte de understøttende sprogstrategier

- Brug åbnende spørgsmål
- Brug barnets interesse
- Fortolk og udvid, hvad barnet siger
- Hjælp barnet med at sætte ord på
- Vent på barnets svar
- Relater til noget barnet kender
- Forklar ord barnet ikke kende i forvejen
- Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen
- Leg med sproget, når det er muligt
- Ret ikke barnets fejl direkte

Vi er blevet bekræftet i, at dialogisk læsning har rigtig stor betydning for barnets sprogudvikling, og ved hjælp af de understøttende sprogstrategier kan vi videreudvikle vores metoder i hele Skovhuset.



Tematisk sprogarbejde er endnu en metode i forhold til en bevidst sprogstimulering af børn i alle aldre. Vi arbejder tre fredage i juni med temaerne:

- Indianere
- Hawaii
- Sørøvere

Praksishistorie

Alle børn er med til Indianer-tema. De første børn, der møder ind, starter med

at få lavet fletninger og selv finde på sine egne navne. Eks: Blinkende fod, hurtige pil, smilende sommerfugl og mange flere.

Fra kl. 8.30 blev der tændt op i bål og brændeovn. Over bålet blev der lavet pandekager, og ved brændeovnen: hakket oksekød, løg, gulerødder og peberfrugt. Børnene var med til at skrælle og skære ud.

Efterhånden som alle børn og voksne var mødt ind, var der forskellige værksteder på legepladsen.



Der blev lavet drømmefangere, som blev dekoreret med farvestrålende fjer og piberensere. Der blev snakket om, hvad drømmefangere og drømme var samt hvad de kunne bruges til.

Der blev lavet pandebånd, ansigtsmaling og hårpynt af snoet garn.

På trods af øsende regnvejr, var stemningen høj, og alle var med til at eksperimentere med presenning, parasoller m.m.

Der blev danset og sunget rundt om bålet og øvet nye fokusord, som var hængt op på bålpladsen med billeder og bogstaver på, samt lyde som: ang-gah, ang-ga-ga, ugha ugha m.m.

Mål med aktiviteten

Sproglig stimulering med nye ord, rolleleg ved indianer tema.

Læringstemaer

Vi havde især fokus på:

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Børnenes lære-/udviklingsprocesser

- Hvad lykkes især for børnene i vores praksishistorie
- Hvordan ser vi, at der sker læring i vores praksishistorie?

Børnene lærte helt nye ord og udtale lyde.

De lærte nye sange.

De lavede selv nye navneord.

Indbyrdes snak om tipi og hvad er en mokkasin.

Måden personalet arbejder på

- Hvad lykkes især for de voksne i vores praksishistorie?
- Hvorfor gør vi det, som vi gør?

En fantastisk god energi og stemning under hele forløbet, trods regnvejr. Vi dansede solskinsdans, sagde indianerlyde og til sidst dukkede solen frem.

Vi lod børnene deltage på deres niveau.

Vi tilbød små arbejdende værksteder, som gav plads til børn på skift og efter lyst. Alle børn fik lavet noget.

Der var også mulighed for intim stemning med en lille gruppe.

Evaluerings

- Hvad gik godt og hvorfor?
Børnene brugte både de nye ord og roller i legen. Både i forløbet men også flere dage efter.
- Hvad kan gøres bedre og hvordan?
Temaet havde så megen læring og blev så godt modtaget, at det ville være godt at lave et længerevarende forløb med meget mere tid til fordybelse.
- Hvad fik vi i tilgift?
Vi fik rigtig mange nye ideer undervejs, Vi kunne bruge flere arbejdende værksteder, evt. bue/pil, mere sang og dans, indianer trommer, lave dragter til alle med kartoffeltryk eller flotte tusch mønstre. Anvende mange flere indianer historier, gøre mere ud af at snakke/ fortælle over flere dage



- Er vores mål stadigvæk relevante?
Vores mål er meget relevante, da børnene fik øget deres ordforråd, leget med lyde og brugt deres egen fantasi i ordlege, hvor de selv fandt på sit eget indianernavn.

Vordingborg kommune udsender officiel forældreinformation om arbejdet med ”Sprogpakken” i alle institutionerne, og der vil være meget mere info på opslagstavlerne efter sommerferien om, hvordan vi konkret arbejder. Cecilie, som er nøgleperson i forhold til sprogarbejde i Vordingborg Kommune deltog til forældremødet i maj, hvor hun fortalte om nogle af alle disse ting.

Er I nysgerrige efter mere info allerede nu, så se på www.sprogpakken.dk. Her findes både info til forældre, pædagoger og små videoklip med eksempler. God fornøjelse!

Tenna og Annette



Hyggelig familiedag med skovbingo i Vintersbølle Skoven

Endnu engang lokkede støtteforeningen Skovhusets Venner, folk til skovbingo i den smukke Vintersbølle Skov i Nyråd. Søndag d. 13. maj fra kl. 10.00 tog ca. 55 børn, forældre, bedsteforældre, venner og naboer på en dejlig gåtur rundt i Vintersbølleskoven for, at lede efter de rigtige numre i vores skovbingo leg. Alle mødtes ved skovhytten på plænen bag ved Børnehaven Skovhuset, hvor der var start for gåturen og hvor der blev solgt bingoplader til 30 kr. pr. stk. Herefter gik turen ind i den forårsklædte Vintersbølle Skov. Rundturen var på ca. 3 km og de hurtigste gik ruten på 30 min. Undervejs krydsede vi flere gange Vintersbøllebæk med udspring i hulemosesøen, vi gik forbi beværterhuset og vi lagde vejen forbi både blegen og stranden. Ved målet, tilbage på plænen, blev der uddelt præmier til den tredjedel der var heldige at have vundet. Præmierne var mange og flotte. Vi havde fået sponsoreret biografbilletter, lommeknive, vin, mange bamser, værktøj, og en masse andet. Præmierne blev beundret ved bålet, hvor børn og barnlige sjæle ristede skumfiduser. Der var mulighed for at få en dejlig kop varm kakao og til de voksne var der en kop kaffe.

Dagen var en stor succes og Skovhusets Venner indsamlede ca. 1800 kr som nu vil blive brugt til ekstraordinære oplevelser til børnene i Børnehaven Skovhuset.

Allerede nu kan der sættes kryds i kalenderen den **9. september 2012 fra kl 10.00-13.00**, hvor Skovhusets Venner igen afholder skovbingo hvor vi håber på at se endnu flere familier.

*På vegne af Skovhusets Venner
(Støtteforeningen for Børnehaven Skovhuset)
Peter Jørgensen*



De fire Årstider



Farvel til de kommende skolebørn

Fredag d. 13.4. tog de store børn på tur til Geocenteret. Vi havde lånt børnehavebussen og tog glade og forventningsfulde af sted mod klinten. På Geocenteret så vi en 3-dimentionel film om to små dinosaurers farefulde rejse i havet. Den ene blev bidt af en haj, men slap fra hagen med livet i behold og en hjatand i luffen. Filmen gjorde stort indtryk på børnene. Det er en meget spændende udstilling, og de mange forskellige eksperimenter børnene kunne deltage i var lige sagen for denne aldersgruppe. Vel ankommet til børnehavens legeplads blev hele dagens indtryk bearbejdet og diskuteret.



Mandag d. 30.4. var det så den sidste dag for de største børn i De fire Årstider. Alle børn i børnehaven holdt en stor samling på legepladsen og sang nogle sange sammen. Vi spiste en dejlig farvelkage, og så blev de store børn sluset ud gennem en piletunnel og tog af sted på heldagstur.

Turen gik ad Bakkebøllestien ind til Vordingborg, hvor Hans Christian havde lavet en aftale om at vi kunne komme op over hvælvingerne i Vor Frue Kirke. Vi gik op ad en smal vindeltrappe højt højt op og kiggede ned på hvælvingerne og op på tagstenene. Det var rigtig sjovt og lidt farligt at være så højt oppe. Nede i kirken kiggede vi på altertavlen og kalkmalerierne og hørte at man i gamle dage begravde de rige mennesker inde i kirken, dette gav en del lugtgener og

heraf udtrykket: Stinkende rige.

Bagefter gik vi hen til Gåsetårnet og gik også herop. Igen var der nogen der fik udfordret højdeskrækken lidt, men det var rigtig spændende at være oppe i tårnet.



Så var det tid til lidt leg i Botanisk have. Børnene nød at være i haven og lege i de små labyrinter. Vejret var skønt, og i dagens anledning blev det også til en is. Hjemturen gik igen ad Bakkebøllestien. Der var rigtig smukt med de nyudsprungne bøgetræer og kodrivere langs stien. Vi plukkede en masse af de lysegule blomster og havde dem med hjem til at pynte aftensbordet, som Connie havde dækket til os. Vi spiste dejlige burgere, og så kom forældrene til kaffe og guf. Alle børnene modtog en bog om deres tid i De fire Årstider, og der var tid til at hygge og sige rigtig farvel.....Held og lykke til Jer alle, og 1000 tak for de dejlige kurve med kaffe og andet godt samt alle de søde farvelkort!

Ny struktur

I og med at vi har sagt farvel til skolebørnene har vi fået flere nye børn ind i vuggestuegruppen. Velkommen til Jer! Vi har lavet lidt om i strukturen sådan at vi nu har tre aldersopdelte grupper: Spirerne med børn fra 0 til 2 år, Snefnugstuen med børn fra 2 til 4 år og Blomsterstuen med børn fra 4-6 år. Det hele er stadig meget nyt og det tegner til at blive rigtig godt. Det er dejligt at kunne tilrettelægge samlingen mere fokuseret til det samme alderstrin, så bl.a. sangene er nogen der svarer til børnenes interesser og udviklingstrin.

I dag holdt vi fødselsdag på Snefnugstuen: Karla bliver tre år.

Bedsteforældredag

Så er det tid for bedsteforældredag. Vi har glædet os til dagen både børn og voksne. Vi startede som altid med formiddagsmad på legepladsen: Hjemmebagt rugbrød med ost og syltetøj. Derefter gik en stor gruppe af sted på skovtur. Dem som blev hjemme hyggede på legepladsen. Vi plantede krukker til med sommerblomster, og der var lidt sanglege på græsset: En to tre mariehøner og Tornerose. Så blev bålet tændt op og vi sad alle ovre ved bålpladsen og hyggede og varmede os. Skovgruppen kom tilbage fra deres tur, og så var det tid til madpakker og som dessert pandekager med skvalderkål bagt over bålet. Uhm.

Senere trak vi indenfor og tegnede og legede med modellervoks. En af pigerne spurgte sødt en bedstemor: Er du voksen?

Lidt flere pandekager og frugt blev nydt, og så kunne vi alle sige farvel og tak for en rigtig dejlig dag!





Hassellittens sommerfest 2012



Så oprandt den store dag, hvor alskens godtfolk af pirater, sørøvere og andre der følger i deres kølvand, havde sat hinanden stævne på den gode, men godt skjulte ø kaldet Hassellitten.

Grumme piratkaptajner, gæve sørøverulke, skibsdrenge og smukke skibsfruer kom fra nær og fjern, for den ene gang om året at feste sammen og lægge alle søslagene bag sig for en tid.

Der var, fra højere magter sendt sol og havblik over området, så alle kunne komme godt frem. Enkelte var dog stadig på togt langt væk og må have festen til gode.

Som traditionen sig byder, blev der medbragt et stort antal, ja gigantisk antal kager til festen. Det er utroligt, hvad de søfolk kan finde ud af at lave der ude til havs. Det var tydeligt, der var hentet inspiration fra nær og fjern på de 7 verdenshave.



Sultne efter lange pirattogter blev der gået godt til kagefadene, og den hjemmelavede rom. Og det var svært at skulle vælge, hvilken der var flottest og hvilken der var mest original. Pirater er dog altid klar til, at tage gode beslutninger og det blev også taget her, selvom det var svært.

Noget havets folk også er gode til er leg. Efter hårde kampe, hvor det gælder liv og død, er det altid godt at kunne slappe af med god leg og spil.

Der blev dystet i forskellige piratlege. Der var mulighed for at kunne gå planken ud, uden at risikere hajerne. Der var mulighed for at kunne finde guld i det friske sand lige hentet ind til formålet, så man kunne supplere sin slunkne dukatpose. Havde man brug for at træne sin skydefærdighed på fjendtligt skib var der også mulighed for dette. Gevær og kanoner var i dagens anledning skiftet ud med armbrøst.

For nogle søfolk var den helt store udfordring at komme højt til hest. Det kan godt være man er hurtig til tops i masterne på et skib, men det med en hest er noget mere uhåndterbart. Søfolk kan også have brug for at fortælle

deres oplevelser, og det er de faktisk gode til ved at male disse oplevelser. Noget som blev bevist denne dag, med gode billeder.

Mad skal der til, og de gæve og meget dygtige skibskokke havde fremtryllet et fantastisk middag: det er utroligt hvad der medbringes af ingredienser indsamlet rundt omkring. Noget måske frembragt på ærlig vis, andet måske tilkæmpet sig på drabelig vis, men samlet blev det fantastisk og smagfuldt. Noget for alle sanser.

Dagen sluttede med god musik, sørøverorkesteret Rosenrod spillede op til fest og hvis der er noget pirater og andet godfolk kan så er det at feste. Det beviste næsten 400 søfolk denne dag, og hvis de ikke alle var trætte denne dag, var det i hvert fald deres egen skyld.

Hvor de drager hen næste år er ikke til at vide, pirater kan være meget hemmelighedsfulde, men et er sikkert.... Det skal nok endnu en gang blive festligt og fornøjeligt.

*Af Piratkaptajn Jesper
inden han drog af sted til
nye oplevelser.*

Redaktionen:

Nils Vilbøl
Lisbeth Juliussen
Annette Nielsen
Line Jacobsen
Michael Juliussen
Anders Lassen

nyrådstafetten@vordingborg.dk

***I ønskes alle en rigtig
god sommer.***